

Συνταγή για γράμματα της αλφαβήτου σε κουλουράκια

Ή

ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ



Έχετε σκεφτεί ποτέ να φτιάξετε παρέα με τα παιδιά σας τα γράμματα της αλφαβήτου σε κουλουράκια; σας πληροφορώ είναι και διασκεδαστικό και εκπαιδευτικό!

Αν έχετε κι εσείς παιδιά λοιπόν και θέλετε να παίξετε λίγο με τα γράμματα αυτή είναι μια εξαιρετική ιδέα που μπορεί να υλοποιηθεί τώρα το Πάσχα ! Γιατί απλά, θα παίξετε με τα γραμματάκια κάνοντας την εξάσκησή σας και στο τέλος θα τα φάτε! πολλαπλά τα οφέλη δηλαδή.

Για αρχή βρίσκουμε μια εύκολη συνταγή για κουλουράκια. Εμείς χρησιμοποιούμε συνήθως την αγαπημένη μας με τα κουλουράκια λαδιού – πορτοκαλιού ή ακόμα καλύτερα τα πασχαλιάτικα κουλουράκια



Η συνταγή πάει ως εξής: (εδώ γελάει ο κάθε πικραμένος! δίνω εγώ συνταγή! χα χα χα χα) Πάμε λοιπόν με σοβαρότητα:

Ρίχνουμε σε μια λεκάνη:

- 1 κούπα φυσικό χυμό πορτοκάλι,
- 1 κούπα ελαιόλαδο,
- 1 κούπα ζάχαρη,
- 1 κουταλάκι κανέλα,
- 1 κουταλάκι μπέκιν,
- 1 κουταλάκι σόδα και
- αλεύρι όσο πάρει

Ανακατεύουμε τα υλικά και είμαστε έτοιμοι για παιχνίδι!

Παίζουμε στον πάγκο ή στο τραπέζι σαν να έχουμε πλαστελίνη. Το μόνο που προσπαθούμε είναι τα κουλουράκια – γραμματάκια να έχουν το ίδιο πάχος για να ψηθούν ομοιόμορφα. Αλλιώς, τα πολύ λεπτά κουλουράκια θα καούν και τα χοντρά θα μείνουν άψητα. Στο τέλος αν θέλουμε τα αλείφουμε με νερό και ρίχνουμε πάνω σουσάμι.





Μπορείτε να γράψετε το όνομά σας, τα ονόματα των συμμαθητών σας (τα θυμάστε άραγε ή είναι κι αυτό μια απώλεια του κορωναιϊού;) όπως και τα ονόματα των καθηγητών σαςξεκινήστε απ' το δικό μου που είναι εύκολο....το ξεχάσατε κιόλας;

Πώς σας φάνηκε η ιδέα; Αν την κάνετε στείλετε μας τις φωτογραφίες σας να δούμε τα γραμματοκουλουράκια σας! Αλλά πάνω απ' όλα πείτε μας ότι τα πετύχατε και τα φάγατε κιόλας!

Καλή επιτυχία! Καλή όρεξη!

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ και ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!!!!!!!!!!!!

(www.karydotsouflo.gr)